

Kerst wordt vervolgd... lijden... sterven... P....!

Weet u, weet jij het nog? De gezellige witte Kerst van 2010? Koud, maar toch, eindelijk weer eens wit. Misschien kijk je terug op gezellige dagen, op een fijne Kerstnachtdienst of andere samenkomst, waar gesproken – en vooral – gezongen werd over dat Kindje in de kribbe... Jezus is Zijn Naam.

Maar dat is alweer lang geleden. De sneeuw is weg en sneeuwklodjes en krokussen hebben hun kopjes boven de grond gestoken. Kerst... misschien was u, was jij het al lang weer vergeten. Maar het Kerstfeest heeft wel een **vervolg!** Alleen..., geen 'romantisch' vervolg. Misschien dat daarom zoveel mensen geen raad weten met 'het vervolg...'

Het vervolg is namelijk **lijden**. En laten we eerlijk zijn, daar zit geen mens op te wachten... Wat eraan vooraf gaat, dat spreekt veel mensen aan, 'carnaval'. De bloementjes buiten zetten en 'uit je dak gaan.' Maar als het om het vasten gaat, dan haken de meeste mensen af...

Als we ontdekken waar het in de zeven lijdensweken om gaat... Als we ontdekken dat het Kerstkind geboren werd om ons vrij te maken van de vloek die over ons kwam omdat **wij** kozen voor de duivel en zijn duisternis..., in plaats van voor onze Schepper en Zijn Licht...

Dat Hij **daarvoor** na veel lijden en pijn stierf aan het kruis, om **onze** straf te dragen..., zodat wij tot God kunnen bidden om vergeving, nieuw leven...

Dan ontdekken we dat het carnaval helemaal niets met de Bijbelse Boodschap te maken heeft. We zullen eerder stil worden voor God. Vanwege ons eigen duistere leven... en vanwege het Wonder dat Hij onze duisternis wil veranderen in Licht!



.....

Lees in deze weken eens één van de Evangeliën, (Mattheüs, Marcus, Lukas of Johannes) Als u/jij geen Bijbel hebt, gebruik dan de link op deze site waarmee meerdere Bijbelvertalingen te lezen zijn. (De meest recente vertaling is de Herziene Statenvertaling)

Daarnaast is op deze site onder 'thema's' - onder 'te downloaden' - het boekje: '**De geboorte van Jezus, het nieuwe begin!**' te lezen. Hierin wordt verteld hoe het verder ging met Jezus, na Zijn geboorte.

Ook is er een **Bijbel-leesrooster** te downloaden waardoor de 'rode draad' die door de Bijbel heenloopt te ontdekken is.

Wij wensen u / jou een gezegende lijdensstijd toe en hopen dat u en jij met grote blijdschap het **Paasfeest** zult mogen vieren!

Met vragen en reacties kunt u / jij terecht onder 'contact'.

Een hartelijke groet, namens het Lectoraalkraam team,

Sjaak Koppe