

# Neem en lees



## de Bijbel

***Bijbel leesrooster***

Ga op ontdekkingstocht  
door de Bijbel  
en ontdek de  
kostbaarste Schat!



## *Neem en lees!*

Op allerlei manieren worden we aangespoord om te lezen. Folders; kranten; reclameborden... Ze roepen ons toe: NEEM! Het is lekker; gezond; leuk; je kunt niet zonder...

Boekwinkels en bibliotheken staan vol met 'leesvoer'.

Tussen al die lectuur is er één boek dat al eeuwen lang het leven van mensen verandert. Ja, vernieuwt!

Het 'geheim' daarvan is, dat het *God, onze Schepper is, Die door dit boek tot ons spreekt*. Hij liet Zijn dienstknechten opschrijven wat voor ons mensen nodig is om *Hem én Zijn Weg van verlossing* te leren kennen!

Dit boek is: *de Bijbel!* Als u/jij dit Boek nog niet hebt, en het niet zou kunnen kopen, dan is het bij ons gratis aan te vragen... *om te lezen!*

Vanwege de belangrijke boodschap willen we iedereen aansporen: *Neem en lees!* De Bijbel is, wat het Oude Testament betreft, het oudste religieuze boek ter wereld.

Samen met het Nieuwe Testament is de boodschap en bedoeling van de Bijbel blijvend actueel: dat we

- terugkeren tot de Bron van ons leven. *God, onze Schepper en*
- vrij worden van alle vormen van gevangenschap.

Velen, ook in de politiek, denken dat we in Europa aardig op weg zijn naar een vrij en gelukkig leven, waarbij een ieder moet kunnen doen wat hem of haar goed lijkt.

Maar..., is dat 'Het'? Of is dat meer een vorm van losbandigheid, die allerlei vormen van gevangenschap tot gevolg heeft?

Ook leeft steeds meer de gedachte dat het heden ‘alles’ is.

In de Bijbel, Gods brief aan u, jou en mij, lezen we *dat er méér is!*

Dit leesrooster is gemaakt om u/jou te helpen om de ‘rode draad’ die door de Bijbel heenloopt, te ontdekken. Het is ons gebed dat het voor u/jou tot Zegen zal zijn!

## *Neem, bid en lees!*

Al zet je misschien vraagtekens bij het bestaan van God, toch willen we je aanmoedigen om vóór het lezen te bidden tot God, de Schepper, en Hem te vragen: “Heere, wilt U er voor zorgen dat Ik U (beter) mag leren kennen en Uw Boodschap mag begrijpen?”

Vertel Hem ook je vragen; frustraties; twijfel. Ja, alles wat je bezig houdt.

# Hoe zit de Bijbel in elkaar?

Voor we gaan lezen, eerst nog iets over de 'opbouw' van de Bijbel.

De Bijbel bestaat uit 2 delen:

1. **het Oude Testament** (de tijd voor Jezus' geboorte)
2. **het Nieuwe Testament** (de geboorte van Jezus en hoe het verder ging)

Beide delen bevatten bij elkaar zesenzestig Bijbelboeken. Het eerste boek is Genesis en het laatste is Openbaring.

Ieder Bijbelboek is ingedeeld in hoofdstukken, en ieder hoofdstuk in verzen. Zo kun je makkelijk een Bijbelgedeelte opzoeken en terugvinden.

We wensen u/jou Gods zegen toe bij deze ontdekkingstocht. Zijn er vragen? Laat het ons weten!

## Genesis

1\* Genesis 1 vers 1 t/m 31: Hier maken we kennis met God de Schepper. Als we zien op de schepping, de bossen, zeeën, bergen... op het wonder van de mens, de bijzondere ontwikkeling vanaf de bevruchting, dan kan dit toch niet uit toeval voortkomen?

2\* Genesis 2 vers 1 t/m 25: God maakte de mens niet als een robot die automatisch doet wat Hij wil. Wij kregen een vrije wil om te kiezen. God gehoorzaam zijn, of niet. God wilde geen gedwongen liefde. Hij waarschuwde ons echter wel ernstig, vanuit de Liefde, om niet het verkeerde te doen.

3\* Genesis 3 vers 1 t/m 24: Waarom het Kerstfeest moest worden. De mens liet zich verleiden en kiest tegen Gods vrede en voor het kwaad. Toch blijft God voor ons zorgen (vers 21) en geeft Hij de

belofte van de komst van Christus, de Verlosser (vers 15). Hij zal strijden tegen het kwaad, de slang, (de duivel) en hem overwinnen.

Ontdek hoe geraffineerd Gods tegenstander te werk ging en besef dat hij niet veranderd is. Nog steeds wil hij ons net zolang laten redeneren over iets dat verkeerd is, totdat we er geen kwaad meer in zien!

4\* Genesis 4 vers 1 t/m 15: De gevolgen van de zondeval zijn spoedig zichtbaar: haat, jaloezie. De eerste oorlog, tussen twee broers, vindt plaats.

5\* Genesis 6 vers 1 t/m 22: De mensen gaan hun eigen gang en vergeten God. God grijpt in. Maar zij die op God vertrouwen, zullen behouden worden.

6\* Genesis 7 vers 1 t/m 24: Noach heeft meerdere jaren aan de ark gebouwd.



In 2 Petrus 2 vers 5 wordt verteld dat hij óók een prediker was. Maar niemand liet zich door hem wakker schudden.

Ze zullen hem vast 'overdreven' hebben gevonden. Niemand vroeg hem om ook in de ark te mogen. Wat zou **u / jij** gedaan hebben en doen?

7\* Genesis 8 vers 1 t/m 22: In Noach en zijn familie mag de mens opnieuw beginnen. Wat gaan we er van maken?

8\* Genesis 9 vers 1 t/m 17: God geeft een teken dat het verbond tussen Hem en de aarde weergeeft, waarbij Hij ook aangeeft dat Hij de aarde nooit meer geheel onder water zal laten komen. Dat teken, de regenboog, kunnen ook wij in de wolken zien als de zon schijnt tijdens een regenbui. Als je de boog ziet, weet je dus waar God op dát moment aan denkt.

9\* Genesis 11 vers 1 t/m 9: De mensen

gaan helaas snel weer de verkeerde kant op. Ze willen eenheid, maar zónder God. (Ontdek eens hoeveel keer er staat '**wij** zullen') Zo'n eenheid valt vroeg of laat in duigen. Herken(t) u/jij dit streven in onze tijd?

10\* Genesis 12 vers 1 t/m 4: Abram ontvangt de belofte dat zijn nageslacht tot een groot volk zal uitgroeien en dat uit dat volk de Verlosser geboren zal worden. Een Zegen voor alle mensen.

In het vervolg van Genesis lezen we hoe de belofte van God aan Abram, in vervulling gaat. We zien dat het verder gaat van vader op zoon (Abraham, Izak, Jakob). Zo groeit het nageslacht van Abram - die later door God Abraham genoemd wordt - uit tot een groot volk dat de naam Israël krijgt. In het Oude Testament lezen we de geschiedenis van dit volk dat op een bijzondere manier het

land Kanaän tot haar woonplaats kreeg.

11\* Exodus 20 vers 1 t/m 17: Hier lezen we de Tien Geboden. De gouden leefregels die de HEERE aan Zijn volk gaf. En door hen heen, ook aan ons. Als wij naar deze regels leven, dan is het leven goed.

Kijkend in deze spiegel, moeten we belijden dat we falen. Zeker als je weet wat de samenvatting van deze Geboden is: *“U zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod.*

*En het tweede aan dit gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.”* (Mattheüs 22 vers 32 t/m 39)

Als we God leren kennen, dan zullen we Zijn Geboden niet (meer) ervaren als een gevangenis, maar juist als bescherming

tegen allerlei verleidingen die ons gevangen willen nemen.

We gaan nu over naar het **Nieuwe Testament**. Daarin lezen we hoe het wereldwijde verlossingsplan, aan Adam en Eva beloofd, via het volk dat uit Abraham ontstaan is, in vervulling gaat.

12\* Lukas 1 vers 1 t/m 4: Het is niet zomaar 'een verhaal' wat we lezen over Jezus. Het is vast en zeker gebeurd. Voor u, jou en mij.

13\* Lukas 1 vers 5 t/m 25: De vervulling van Gods belofte komt in volle gang. Maar er is ook ongeloof. Als de Heere ons op dezelfde wijze zou behandelen als Zacharias, zouden wij dan nog kunnen spreken?

14\* Lukas 1 vers 26 t/m 38: De boodschap die Maria kreeg, spreekt van het in

vervulling gaan van de komst van de beloofde Verlosser.

Laten we vers 37 goed vasthouden: *‘Geen ding voor God onmogelijk!’* Toen niet, maar ook nu niet!

15\* Lukas 2 vers 1 t/m 20: De vervulling is daar: Jezus, de Christus, is geboren! Maar er moet nog heel wat met Hem gebeuren, voordat Hij ons verlossen kan.

16\* Johannes 3 vers 14 t/m 21: Daarvoor kwam Jezus (vers 16). Waar staan wij? In het licht, of vluchten wij weg in de duisternis?

17\* Mattheüs 4 vers 1 t/m 11: Jezus wordt verzocht door de duivel. Evenals destijds Adam en Eva. Maar Jezus laat Zich niet verleiden. Hij zondigt niet.

Hoe belangrijk blijkt Gods Woord voor het ontmaskeren van de verleidingen van de duivel!

18\* Mattheüs 4 vers 12 t/m 25: Na de verzoeking in de woestijn, begint Jezus Zijn Boodschap te verkondigen. Het begin is een oproep: “Bekeer u”! Dit heeft alles te maken met het volgen van Jezus. De oproep “Volg Mij”, komt ook tot ons.

19\* Mattheüs 6 vers 19 t/m 34: Vanuit onszelf zoeken wij aardse schatten. De Heere Jezus leert ons te zoeken naar Hemelse schatten.

Die Schatten zijn blijvend. Zelfs over de grens van de dood heen! Die schatten zijn er dankzij Hem. Welke schatten jaagt u, jaag jij na?

20\* Mattheüs 7 vers 13 t/m 29: **De brede weg** staat gelijk aan een leven waarin je zelf uitmaakt wat je doet. Je laat je door niets of niemand beperken. Het kost je geen moeite om op die weg te komen, want de poort die toegang geeft tot deze

weg is breed.

Op **de smalle weg**, die tot het leven leidt, kom je niet automatisch. De poort die toegang geeft is smal. Je kunt daar alleen door naar binnen gaan als je je eigen ideeën en maatstaven over het leven aflegt, om vervolgens te luisteren naar de Woorden van de Heere Jezus. Als je naar Zijn woorden luistert en ze doet, dan ben je een verstandig mens die zijn/haar leven bouwt op de rots. Daarmee wordt Jezus bedoeld, de 'vaste Rots van ons behoud'.

21\* Lukas 4 vers 16 t/m 32: Eén van de moordaanslagen op Jezus. Hij mag wél wonderen en tekenen doen. Maar als Hij in Zijn prediking de vinger op de zere plek legt...

Van Zijn vijanden moet Jezus zo gauw mogelijk uit de weg geruimd worden.

Maar het is nu nog niet het moment van Jezus' sterven.

22\* Lucas 9 vers 21 t/m 27: De dood van de Heere Jezus is geen mislukking of onvoorzien lot. Hij wist vanaf het begin wat Hij volbrengen moest.

23\* Lukas 15 vers 11 t/m 32: Ook al heb je nog zoveel kwaad gedaan, God, de Vader, wil je altijd terugnemen als Zijn kind en vergeving schenken.

Laten we goed beseffen dat dit alleen kan door wat de Heere Jezus voor ons volbracht heeft. Trouwens..., de zoon kan ook een dochter zijn!

24\* Lukas 18 vers 15 t/m 17: Geloven als een kind. Dat wil zeggen: De Heere vertrouwen op Zijn Woord.

25\* Lukas 21 vers 37 tot 22 vers 6: Het volk volgt Jezus. Dit tot ergernis van de religieuze leiders die 'zichzelf willen blijven'.



26\* Lukas 22 vers 29 t/m 53: Het lijden van de Heere Jezus wordt steeds zwaarder. Zelfs Zijn vrienden kunnen niet met Hem waken terwijl Hij bidt. Hij stond er alleen voor. Voor u, jou en mij.



27\* Lukas 22 vers 54 t/m 71: Zelfs de stoere Petrus verloochent zijn Heere. Zijn lijden wordt ondoorgrondelijk zwaar.

28\* Lukas 23 vers 1 t/m 25: Het is onbeschrijfelijk erg zoals er met Jezus werd omgegaan. De overheid vindt in Hem geen schuld. Maar het opgehitste volk roept luid dat de moordenaar Barabbas vrijgelaten moet worden en Jezus moet sterven aan het kruis. Aan welke kant staat u / sta jij?

29\* Lukas 23 vers 26 t/m 56: Jezus wordt gekruisigd. Scheldt Hij? Nee! Zelfs aan het kruis heeft Hij Liefde voor een man die naast Hem (terecht!) gekruisigd is. Zijn zonden werden hem vergeven. Ook voor de zonden van deze man hing Jezus aan het kruis.

Zoals deze man zijn toevlucht tot Jezus nam, mogen wij het ook doen. (Lees hierbij ook Mattheüs 11 vers 28 t/m 30)

30\* Lukas 24 vers 1 t/m 35: De dood en duivel zijn overwonnen. Jezus LEEFT!



31\* Lukas 24 vers 36 t/m 49: De Heere Jezus verschijnt aan Zijn ontrouwe en ongelovige discipelen. Vol liefde en geduld neemt Hij alle mogelijke twijfels en bedenkingen weg. Ze krijgen ook een opdracht. En... een belofte!

32\* Johannes 20 vers 24 t/m 31: Ongeloof kan, menselijk gezien, begrijpelijk zijn. Maar het is wel een doodlopende weg! We mogen ermee tot Jezus gaan en ons aan Hem toevertrouwen.

Zalig zijn zij, die niet gezien hebben en tóch geloven!

33\* Handelingen 1 vers 4 t/m 14: Jezus gaat terug naar Zijn Vader in de Hemel. Maar Hij laat ons niet alleen achter. Hij maakt plaats voor de Heilige Geest Die ervoor zal zorgen dat mensen, wereldwijd, tot geloof komen.

34\* Handelingen 2 vers 1 t/m 47: De belofte die de Heere Jezus gegeven heeft, wordt vervuld. De niet plaatsgebonden Heilige Geest wordt uitgestort in de harten van de mensen. En dan gebeuren er wonderen! (Lees maar verder in Handelingen)

We lezen in dit hoofdstuk van spotters, maar ook van mensen die door de woorden van Petrus verslagen van hart zijn. In wie herkennen we onszelf?

Laten ook wij, net als de discipelen, bidden om de Heilige Geest. Hij leert ons wat we nodig hebben: de genade van God, door de Heere Jezus. Vanuit Hem leren we in ons leven de weg van God te gaan die Hij ons wijst door Zijn Woord

In het Bijbelboek Handelingen ontdekken we ook dat er al spoedig sprake is van vervolging van hen die in Jezus geloven en het Evangelie doorgeven. Zowel in Israël als in andere landen. Het is een geestelijke strijd, waar Gods tegenstander de duivel achter zit. Hij stelt alles in het werk om de mensen aan zijn kant te houden, of te krijgen. Denk aan de zware vervolging die er was vanuit het Romeinse keizerrijk.

Hoe dit kan, na Goede Vrijdag en Pasen?  
Je zou het kunnen vergelijken met D-day  
in de Tweede Wereldoorlog.

De geallieerden hadden de beslissende  
doorbraak behaald door de landing op de  
Franse kust bij Normandië.

Maar daarna was er nog veel zware strijd  
voordat V-day, de dag van de Victorie,  
aanbrak waarop Duitsland capituleerde.

Zo blijft de duivel zich ertegen verzetten  
dat het Evangelie wereldwijd verkondigd  
wordt en mensen tot Jezus de toevlucht  
nemen. In Openbaring ontdekken we hoe  
heftig de geestelijke strijd zal zijn.

Maar: de V-day zal aanbreken als de tijd  
vol is en Jezus als Overwinnaar zal terug-  
komen op aarde. Dan zal de duivel en al  
het kwaad definitief verslagen zijn en zal  
vervuld worden wat we lezen bij \* 35

35\* Openbaring 21 vers 1 t/m 8: Voor allen  
die in de Heere Jezus geloven en vanuit

Hem de weg gaan die Hij wijst, is er het Eeuwige Leven. Niet verdiend door onszelf, maar door de Heere Jezus.

Voor hen die niet geloven, is er de eeuwige dood en verlorenheid. Hoe heftig! Maar..., laten we beseffen dat het Gods liefde is die ons dit bekendmaakt.

Want God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Hij heeft het goede met ons voor! (zie 1 Timotheüs 2 vers 1 t/m 6 en 2 Petrus 3)

Kies dan heden voor Jezus, de Christus. Hij is het Die u / jou tot het leven roept!

36\* Openbaring 22 vers 1 t/m 21: Wij hopen dat ook u/jij, na dit lezen, "Amen", dat is "Ja" zult zeggen, tot God.

## Tot slot

We hebben met elkaar de “rode draad” in de Bijbel ontdekt die ons brengt bij de kostbaarste Schat die er is: Het kind van God mogen zijn door het geloof in Jezus.

Maar we kunnen onze hemelse Vader en Zijn Zoon Jezus nog beter leren kennen als wij de Bijbel in zijn geheel lezen.

Begin eens met het lezen van bijv. het Johannes Evangelie. Een hulp bij het lezen kan zijn, dat wij onszelf én de tekst die wij lezen, vragen stellen:

- Wat is de boodschap van deze tekst?;
- Heeft dit gevolgen voor mijn leven?;
- Schrijf op wat u/jou heeft aangesproken;
- Schrijf ook vragen op die tijdens het lezen opkomen. (Vaak ontdek je bij het doorlezen antwoorden)



Naast het persoonlijk Bijbellezen en bidden, is het belangrijk om lid te zijn van een christelijke (kerkelijke) gemeente.

Daar kun je met mede gelovigen de Weg leren die God ons wijst door samen de Bijbel te lezen en er met elkaar over door te praten. Ook als je er vragen over hebt. Daarbij is het verrijkend om samen tot de Heere te bidden.

Als je nog niet bij een gemeente bent aangesloten, is het goed om in het gebed aan God te vragen of Hij je de weg wil wijzen naar een kerkelijke gemeente waar Hij u/jou verder wil helpen om Hem te leren kennen.

Zie op de volgende bladzijde hoe we u/jou verder kunnen helpen.

---

# Welkom!

Dit Bijbelrooster is u/jou aangeboden door Lectorkraam Contact. Het is een onderdeel van de Hersteld Hervormde Gemeente Schiedam, Lange Nieuwstraat 61.

Naast de kerkdiensten op zondag verzorgt deze gemeente o.a. ook

- \* om de week Open Samenkomsten van 15.30-16.30 uur;
- \* een Bijbelcursus;
- \* Zondagsschool voor kinderen van 6-12 jr.
- \* Catechese;
- \* Bijbelkringen.

Info hierover vindt u/jij op [www.hhg-schiedam.nl](http://www.hhg-schiedam.nl) onder Evangelisatie en verenigingen. Via 'contact' kunt u/jij aangeven door te willen praten n.a.v. dit Bijbelrooster. Geen internet? Bel: (010)-4267191.

Via [www.mijnrust.nl](http://www.mijnrust.nl) is ook meer over de Bijbelse boodschap te lezen.



# Neem en lees de Bijbel



De Bijbel... “Ik kan niet zonder”, zegt de één.  
“Ik vind het maar een moeilijk boek”, zegt de ander.

Voor wie dat laatste het geval is, hopen we dat dit leesrooster een hulpmiddel zal zijn om de ‘rode draad’ van de Bijbelse Boodschap te ontdekken. Ja, de Schat te ontdekken die ons aangeboden wordt!

## Neem en lees!