

De Reddingsboei

De decembermaand is voor veel mensen een drukke maand. Allerlei bedrijven halen van alles uit de kast om hoge omzetten te scoren terwijl de klanten druk op zoek zijn naar cadeaus, lekkere hapjes en maaltijden. Etalages, winkelstraten en huizen worden gezellig gemaakt met duizenden lichtjes. Kerstfeest... 't Is gezellig. Of misschien beter, het kan gezellig zijn. Maar **wat houd je eraan over** als het voorbij is?

Treffend is de eenzaamheid, die in de decembermaand door veel mensen ervaren wordt. Komt het niet hierdoor, dat we zo **horizontaal** bezig zijn en vergeten hebben wat Kerstfeest feitelijk inhoudt?

God laat zien dat Hij de mens niet aan zijn zelf gekozen lot overlaat! Terwijl geen mens aan God, Zijn Schepper, om redding vroeg, zond Hij Zijn Zoon naar de wereld, als een 'Reddingsboei'.

Als wij die 'Reddingsboei' vastgrijpen, komen we weer terug bij God, onze Oorsprong. Bij Hem ontvangen we nieuw leven dat haar startpunt niet vindt in het horizontale, het wereldse, dat vroeg of laat voorbij gaat, maar in het verticale. **God Zelf!** Dan wordt je burger van het Koninkrijk van God. En het is Jezus, Wiens geboorte we herdenken met het Kerstfeest, Die ons bij de hand wil nemen en ons 'Wegwijs' maakt in het Koninkrijk van God.

Dat is nu '**bekering**'. Niet langer je eigen weg gaan, maar de Weg van Jezus die ons over de grens van de dood heen, brengt naar het Hemels Vaderhuis.

Hoe bijzonder is het Kerstfeest! Zeker als we in de Bijbel ontdekken dat het voor Jezus veel vervolging, verdrukking en zelfs de dood betekende aan het kruis op Golgotha. Niet als een mislukking of als een voorbeeld, maar als **Verlosser. Hij voor mij...!**

Maar we mogen ook weten dat het daar niet bij bleef. Het mocht na Kerst en Goede Vrijdag, ook Pasen worden. **De Zoon van God was te sterk voor de dood.** Wie in Hem gelooft, Hem, de 'Reddingsboei' vastgrijpt, zal leven. **Dwars door de dood heen.**



Dat u, dat jij zó Kerstfeest mag vieren, aan de hand van Jezus. Dan stopt het feest niet na 26 december, nee, dan mag je ook aan Zijn hand het nieuwe jaar in. Hij zegt het zelf zo: "En ziet, Ik ben met u **al de dagen**, tot de voleinding van de wereld.

Lees meer over het werk van de Heere Jezus op deze site onder de link thema's' in het boekje: 'de geboorte van Jezus, het nieuwe begin!' (pdf)

De ster wijst de weg

In de Bijbel lezen we van Wijzen uit het Oosten die door middel van een ster bij de Heere Jezus terecht kwamen. Misschien denkt u, of denk jij, 'k wilde ook wel die ster zien. Nu, die ster is er ook voor ons. Je kunt hem zien stralen als je de Bijbel leest, Gods Brief voor ons! Daardoor mag je de Heere Jezus vinden en leren kennen.

(Voor wie het moeilijk vindt om de Bijbel te lezen, heeft het Contactwerk samen met de Lectorkraam Contact een 'Neem en lees de Bijbel'- rooster gemaakt dat ook op deze site te vinden is onder de link thema's bij 'om te downloaden, pdf.' Via de links is ook de gehele Bijbel te lezen.)

