



Lekker eten Gezelligheid

Vrede Vrije dagen

Of is er meer?

Bij Kerst denken velen aan gezelligheid. Extra lekker eten; elkaar cadeaus geven; de sfeer van de lichtjes en kaarsen en de geur van het 'dennen' groen.

Waarom Kerst?

'Gewoon', om de vicieuze cirkel van het 'dag in, dag uit leven' even stop te zetten. Om te dromen van rust en vrede. Als het even kan, met een lekkere laag witte sneeuw. Maar is het 'daarom' Kerst?

Van 'de Andere Kant'

Je zou kunnen denken dat het 'Kerstfeest' een uitvinding is van 'ons mensen'. Maar niets is minder waar. De oorsprong van het Kerstfeest ligt niet bij ons mensen, maar bij God, onze Schepper.

'Een andere kant'

Wel is er 'een andere kant' van het Kerstfeest. Dat is het 'waarom God het Kerstfeest liet worden.' De oorzaak! En die ligt wél bij ons mensen!

Waarom?

De Bijbel vertelt het ons. Toen God onze Schepper ons geschapen had, gaf Hij ons 'Leefregels'. Geen regels van een dictator die 'de baas' wil spelen over de rug van zijn onderdanen heen, maar regels die de mensen zouden bewaren in de Vrede, het Licht en het Leven van God de Schepper.

Eén 'proefgebod' had God de mensen gegeven. Van alle bomen mochten de vruchten gegeten worden, maar van één boom mochten ze niet eten. Van de boom van de kennis van het goed en van het kwaad. Het eten daarvan zou de dood in de wereld brengen.

Twijfelen

In het begin van de Bijbel (Genesis 3) ontdekken we dat Eva zich, door een gevallen engel, aan het twijfelen laat brengen aan Gods Goedheid. "Als je van die boom eet, zul je net als God worden. Daarom mag je er niet van eten...", zei hij.

Hoe kan een mens toch twijfelen aan de Goedheid van God, de Schepper, Die als een Goede Vader Zijn Liefde had laten zien...

Eva liet zich in verwarring brengen, en Adam, we lezen dat hij even later met Eva mee eet.

Ze hebben het geweten. Hun Geluk brak meteen in stukken en ze probeerden zich meteen voor God te verstoppen. En wij merken het ook. Iedere dag weer. Ziekte, oorlog, liefdeloosheid, eenzaamheid; allerlei gebrokenheid; de dood...

God geeft niet op

Nu zouden we denken dat God ons mensen 'voor gezien' houdt. "Eigen schuld..." Zo redeneren wij. Maar zo is God nu juist niet!

Al meteen na de 'zondeval' van de mensen, beloofde God dat Hij de strijd zou aanbinden tegen de duivel, die de mensen tot zonden had verleid. Als we verder lezen in de Bijbel, ontdekken we hoe God dit heeft gedaan. Hij liet Zijn Zoon mens worden om een Brug te zijn die de kloof tussen God en mens overbrugt.

Hoe? Doordat Hij de straf van onze zonden, als Schuldeloze!, zou dragen aan het kruis. En... de dood zou overwinnen door na drie dagen op te staan uit de dood.

Daarom werd het dus Kerst. In Johannes 3 vers 16 staat

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een ieder die in Hem gelooft,
niet verloren gaat,
maar het eeuwige leven heeft."

Hoe kan een mens toch twijfelen aan de Goedheid van God, de Schepper, Die als een Goede Vader Zijn Liefde heeft laten zien...

Nog steeds staat de deur van het Vaderhuis voor u en jou open. Het wordt Kerstfeest als je je door de Heere Jezus Thuis laat brengen bij je Hemelse Vader. (Lukas 15)

Wij wensen u/jou Gods Zegen voor het Kerstfeest, en voor het nieuwe jaar.

Vragen, reacties: info@mijnrust.nl